

BEKEND VAN HET
BERENBOS IN RHENEN



www.BEARSinMIND.org



Alle bewoners

Een overzicht van alle 30 beren die in Het Berenbos zijn opgevangen, met een omschrijving erbij.



Niki overleden

Wat een verschrikkelijk nieuws, zo vlak voor de start van ons jubileum... Niki is gestorven.



Beren in nood

Een duik in de geschiedenis van beermeldingen over beren die een beter leven verdienen.



Bears in Mind Award

Het is zover: het stemmen voor de 'Berenbeschermers van het jaar' is begonnen!

MEI 2018

Deze Berekrant is een uitgave van BEARS in MIND - Stichting voor beren



Berekrant

97



25 jaar Bears in Mind!

Deze Berekrant is een speciale jubileumuitgave om te vieren dat Bears in Mind en Het Berenbos maar liefst 25 jaar bestaan! Al 25 jaar vormt Het Berenbos een opvangcentrum voor mishandelde en getraumatiseerde beren, die in het bos weer echt beer kunnen zijn. Alle beren die in Het Berenbos terecht kwamen, konden hun traumatische verleden, bijvoorbeeld als dansbeer, eindelijk achter zich laten en genieten van een echt 'bereleven'. In deze krant lopen wij door de lange geschiedenis van Bears in Mind en Het Berenbos. Dit doen wij onder andere door een overzicht te geven van alle beren die in Het Berenbos hebben geleefd.



Berenbescherming

Dankzij de steun van onze trouwe donateurs, sponsors, vrijwilligers en andere berenbeschermers hebben wij enorm veel projecten kunnen steunen om de beren in het wild te beschermen en beren in nood te helpen. In deze krant treft u een kort overzicht van enkele opvallende meldingen van beren in nood uit het verleden, naast enkele recente meldingen. Het verhaal van voormalig fokstation Kormisosh wordt ook uitgebreid besproken. De sluiting van deze berenhel en het transport van alle beren naar opvangcentra in Europa vormden de kroon op jarenlange inzet.

Jubileum activiteiten

In de loop der jaren hebben heel veel berenbeschermers zich ingezet om de beren te steunen. Ook bekende Nederlanders zijn actief geweest voor Het Berenbos. Zo steunden bijvoorbeeld Angele Groothuizen, Hans Klok en Gordon de beren. Ook het benefietconcert 'Dancing Bear' in 2002 was een prachtige actie, met Cuby + Blizzards als absolute middelpunt. De komende maanden is Bears in Mind op diverse evenementen aanwezig, van de Cuneradag tot de landelijke Veteranendag in Den Haag. Een overzicht vindt u op onze website, www.BEARSinMIND.org.



BEREWEETJE

Geert en Trudy waren de gelukkige beren die in 1993 voor het eerst in Het Berenbos mochten wonen!



BEDANKT!

Bears in Mind bestaat 25 jaar! Met de steun van velen heeft Bears in Mind beren over de hele wereld een beter leven kunnen geven. Dankzij Ouwehands Dierenpark zijn 30 getraumatiseerde beren in Het Berenbos opgevangen. Wij danken alle donateurs, mede-eigenaren, adoptie ouders, sponsors, vrijwilligers en alle overige berenbeschermers voor hun geweldige inzet!

Annemarie Weegenaar, directeur



De blik van Philipp Jordan



De beren drieling Tory, Wolke en Axel arriveerden in 1994 in Het Berenbos en zetten de boel flink op stelten! Alle drie waren ze dol op bomen klimmen.



Bruce was een blinde beer die, samen met zijn partner Ronja en hun twee jongen Pepe en Pedro, in 2009 vanuit Spanje naar Het Berenbos kwam.



Tijdens het jaarlijkse Berefeest kunnen alle berenbeschermers de beren in Het Berenbos in het echt zien en genieten van de feestelijke activiteiten.



MARIA EN PESHO

Het is een prachtig zonnige dag in Het Berenbos en Igor en Pesho verhogen de stemming nog een beetje door lange tijd met elkaar te spelen. Af en toe rolt Pesho vervaarlijk over Igor heen, maar beide beren voelen perfect aan wanneer ze even een beetje gas terug moeten nemen. Pesho is in een veel betere conditie dan Igor, die nog niet zo lang wakker is na zijn winterrust. Als Igor even op adem moet komen, hijgt Pesho gezellig met hem mee. Ondertussen loopt Maria op de voorgrond de grond af te struinen, op zoek naar de beste appels. Nadat Igor en Pesho definitief besloten hebben dat ze lang genoeg gespeeld hebben, gaat Pesho op zoek



naar Maria. Maria is blij met de aandacht en rolt dankbaar over Pesho heen, die direct op zijn rug is gaan liggen. Prachtig om te zien, en helemaal verbluffend als je bedenkt hoe beide beren er aan toe waren toen ze in 2014 in Het Berenbos aankwamen. Maria was niet alleen erg mager, maar ook enorm gestrest. Het kostte enorm veel moeite om haar in de quarantaine ruimte te krijgen. Een magere Pesho zag dit alles bijna apatisch aan, en kroop snel in een hoek toen hij het verblijf betrad. Pas na maanden intensieve begeleiding waren beide beren klaar om Het Berenbos te verkennen. Wat zorgde voor dit extreme gedrag?

De verklaring schuilt in de plek waar Maria en Pesho vandaan kwamen: Kormisosh, het fokstation voor de jacht in het Rhodope gebergte in Bulgarije. Een lange rij betonnen bakken waar beren werden gefokt om later in een afgesloten stuk bos te worden afgeschoten. Vaak door hoogwaardigheidsbekleders van de Communistische Partij. Ook Ceausescu, de dictator van Roemenië en berucht berenjager,



kwam hier vaak op bezoek. Het is bijna onvoorstelbaar, maar Maria heeft maar liefst 21 jaar in zo'n betonnen bak geleefd. Toen het communistische regime instortte, werden de

beren aan hun lot overgelaten, en overleefden alleen dankzij het schaarse voedsel dat zij van de lokale bevolking kregen. Een plek waar je als beer langzaam maar zeker doordraait...

KORMISOSH, EEN STUKJE GESCHIEDENIS

In 1998 stond Kormisosh voor het eerst in de Berekrant. Toenmalige medewerkers waren tijdens hun zoektocht naar dansberen in Bulgarije op de betonnen bakken gestuit. Sindsdien ondernam Bears in Mind met grote regelmaat pogingen om de beren daar weg te krijgen. Pas in mei 2012 kregen wij toestemming om de beren te herplaatsen. En in 2015, bijna 17 jaar na de eerste melding, was het gelukt; met het transport van

Keta en Mincho naar Het Berenbos was Kormisosh leeg. Alle voormalige Kormisosh bewoners kunnen inmiddels genieten van een welverdiend 'bereleven' in verschillende Europese opvangcentra.

Als gevolg van het verbod op de berenjacht raakten de beren in Kormisosh in de vergetelheid. Kormisosh was eigendom van het Bulgaarse ministerie van bosbouw, en

omdat de beren nu geld kostten in plaats van opbrachten liet hun verzorging te wensen over. Regelmatig zorgde Bears in Mind in samenwerking met de Bulgaarse NGO 'Balkani Wildlife Society' ervoor dat de beren te eten kregen en door een dierenarts werden gecontroleerd.

In 2015 kwam er dus voorgoed een einde aan de 'berenhel Kormisosh'. Er ontstond een complexe situatie, want de betonnen bakken die eens Kormisosh vormden, waren eigendom van het ministerie van bosbouw, maar de grond niet. Die was ten tijde van het communistisch regime geannexeerd door de staat. Inmiddels is deze grond terug gegeven aan de rechtmatige eigenaars, die er naar alle waarschijnlijkheid landbouwgrond van gaan maken. Het zal niet lang meer duren voordat Kormisosh tot stof is vervlogen. Hopelijk verdwijnt deze berenhel ook snel uit de hoofden van de beren die hier moesten leven...



KETA EN MINCHO

Ze weten het zelf niet, maar Keta en Mincho vormen de laatste beren die in Kormisosh geleefd hebben. Daarmee hebben ze ook deze berenhel officieel uitgeluid. Net zoals Maria en Pesho kenden ook deze twee beren de nodige moeite om te integreren in Het Berenbos. En hoewel Keta haar bijnaam 'cool Keta' dankt aan haar kalmte, blijkt ook zij nog enorm afhankelijk van haar veilige plekje in het buitenverblijf bij de uitgang van Het Berenbos. Mincho kende enorm veel stress

toen hij aankwam, en schrikt nog steeds vrij snel van kleine dingen. Gelukkig loopt hij al wel veel door Het Berenbos, maar contact met de overige beren vermijdt hij liever.

Dankzij de goede voeding die de beren in Het Berenbos zien Keta en Mincho er veel beter uit dan toen ze arriveerden. Met name Mincho heeft een ware metamorfose ondergaan, en heeft zich ontpopt tot een enorme beer met een donkere glanzende vacht.



ALLE BERENBOSBEWONERS NOG ÉÉN KEER OP EEN RIJ!

Geert woonde sinds 1975 samen met **Trudy** in Ouwehands Dierenpark. In **juli 1993** werden ze in Het Berenbos losgelaten.



Jo kwam uit de berenkuil van Maastricht. Jo was een oudere, goedaardige beer die veel sliep. In **augustus 1993** kwam Jo naar Het Berenbos.



Nelly en Mackenzie kwamen uit Bosnië en samen met de vorige drie, waren deze vijf



beren de eerste groep beren in Het Berenbos in de **zomer van 1993**. Nelly was een



typische kleine beer, en had haar hele leven bij zigeuners gewoond. Mackenzie, het beroemde Berenbos icoon, kwam uit het oorlogsgebied



in Bosnië waar hij uiteindelijk door VN troepen onder leiding van Generaal Mackenzie bevrijd werd.

De volgende drie die Het Berenbos betrokken waren **Mascha, Batir en**



Niki. Mascha en Batir waren circusberen uit het Russisch Staatscircus van Moskou. Uiteindelijk belandden ze tijdelijk in de Friese Roofdierenopvang. Daar was ook net een jong beertje opgevangen uit Duitsland, Niki genaamd. Zodra ze op krachten waren



gekomen gingen ze in **mei 1994** alle drie naar Rhenen.

Koröglü ('de blinde' in het Turks), **Bora en Fiona** volgden in **augustus 1994**. Deze blinde beren waren voormalige dansberen uit Turkije. De beide mannetjes waren erg vriendelijke beren en speelden veel met de andere bewoners. Fiona was door haar blindheid onzeker en soms agressief.



Toen was daar een vreemde eend in de bijt: ijsbeertje Huggies werd van een ijsschots geplukt waar ze moederziel alleen ronddobberde, nabij het eiland Wrangel. Toen Huggies in Rhenen aankwam werd er een speelkameraadje voor haar gezocht. Dit werd baby beertje **Björna** uit Zweden! Deze twee werden in eerste instantie niet bij de andere



bruine beren gehuisvest, maar toen Huggies te sterk en groot voor Björna werd, verhuisde



Björna **begin november 1994** naar Het Berenbos.

Vervolgens waren daar de drieling **Tory, Wolke en Axel**. Drie jonge verwaarloosde circusberen uit Duitsland. Zij kwamen gezamenlijk op **21 november 1994** aan in Het Berenbos.



In het voorjaar van 1995 leefden er 14 bruine beren en een groep van acht wolven in Het Berenbos.

De jaren die volgden waren relatief rustig in Het Berenbos. In de **zomer van 2000**



kwamen de twee Russische vrouwtjes beren **Fenja en Ljalja** naar Het Berenbos. Fenja werkte als 'actrice' in de Russische filmindustrie en Ljalja was onderdeel van de collectie dieren op een universiteit. Ze wilden experimenten op haar gaan uitvoeren, maar gelukkig werd ze gered en kwam ze samen met de oudere Fenja naar Rhenen.



In **mei 2003** was daar ineens een logée afkomstig uit Slowakije: **Brigitta**. Deze beer kwam uit het wild waar ze voor problemen zorgde omdat ze op afval van mensen bleef afkomen. Ze verbleef maar een half jaar in Het Berenbos en verhuisde samen met Ljalja, die niet gelukkig was in Het Berenbos, in november 2003 naar Dierenrijk in Nuenen.



Anderhalf jaar later, op **18 oktober 2004**, kwam er weer een Russische circusbeer naar Rhenen, **Dadon**. Dadon had eind 2003 zijn verzorger aangevallen, die kort daarop overleed aan zijn verwondingen. Om te voorkomen dat Dadon zou worden gedood door de mensen van het circus, is hij met spoed naar Het Berenbos gebracht.



Drie beren volgden in **april 2007**: **Igor, Diesel en Duuk**. Verwaarloosde beren uit een gesloten dierenpark in Georgië. De drie waren samen met enkele wolven, een pauw en een struisvogel de laatst overgebleven dieren. Gelukkig hebben alle dieren uiteindelijk een beter thuis gekregen.



Eind december 2009 kwamen vier beren uit Spanje naar Het Berenbos. De blinde **Bruce en Ronja** en hun twee nakomelingen



Pepe en Pedro. Voormalige circusberen die wegwijnden in een malafide opvang voor grote roofdieren. Pepe en Pedro verhuisden al snel naar Duitsland, omdat er geen plek was in Het Berenbos.



Maria en Pesho waren twee beren uit Bulgarije, afkomstig uit het voormalige fokstation voor de jacht Kormisosh. Daar zaten in 2014 nog 14 beren in betonnen bakken gehuisvest. Bears in Mind heeft ervoor gezorgd dat alle beren herplaatst zijn en het fokcentrum gesloten werd. Op **16 mei 2014** kwamen de eerste twee naar Het Berenbos.



Een jaar later, op **26 juni 2015** volgden **Keta en Mincho**. Zij waren de laatste beren uit Kormisosh.



Maar liefst 30 beren hebben op enig moment in Het Berenbos gewoond. Op het moment van schrijven van dit artikel wonen er 10 beren in Het Berenbos: **Björna, Dadon, Duuk, Igor, Keta, Maria, Mincho, Pesho, Tory en Wolke**.

BEREKRANT

25 jaar Bears in Mind betekent ook 25 jaar publicaties van de Berekrant. Vanaf het allereerste begin is ervoor gekozen op deze manier alle berenbeschermers op de hoogte te houden van het werk van de stichting. De eerste Berekrant verscheen aan het einde van 1993, en inmiddels zijn we al bij Berekrant 97. Volgend jaar zal de 100e Berekrant verschijnen. Op deze pagina een overzicht van Berekrant covers door de jaren heen. Interessant om te zien welke onderwerpen allemaal aan bod zijn gekomen in 25 jaar tijd!



HET BERENBOS DOOR DE JAREN HEEN

Twintig jaar lang werd er bijna niets veranderd in Het Berenbos. Maar toen werd het wel tijd om de boel grondig op te knappen. De verbouwing begon in 2014, en in verschillende fases werd het gehele bos opnieuw opgezet. Ook de beren werden niet overgeslagen; de berenholen kregen een make-over, er kwam een waterval die zorgde voor stromend water in de vijver, en een nieuw buitenverblijf. Met de opening van de Observatiepost in 2016 werd de verbouwing afgerond. De foto's op deze pagina geven een indruk van 25 jaar Berenbos en Berenbosbewoners. Herkent u alle beren die op de foto's te zien zijn?



BLUES VOOR DE BEREN

Harry 'Cuby' Muskee, illustre blueszanger vooral bekend van zijn werk met Cuby & Blizzards, werd diep geraakt door het leed van de dansberen in Turkije. De beren die met stokslagen tot dansen werden gedwongen, met ringen door de neus en geketend om ze in bedwang te houden, sneden door de ziel van deze bluesman. In het nummer Dancing Bear raken de woorden "Down in Turkey, saw them poor dancing bears. Looked into their eyes, all I saw was fear" je recht in het hart. Dit is echte blues.

Al enige jaren is de doorleefde stem van Muskee helaas niet meer te horen; in 2011 overleed hij. Maar zijn muzikale erfenis blijft eeuwig leven, en ook het in 2011 geopende Cuby & Blizzards Museum in Grolloo eert het werk van de band en zijn frontman. Het



nummer Dancing Bear bereikt ook Gerard Baars, de toenmalige programmaleider Televisie bij de TROS. Hij zag direct de link met Het Berenbos en nam het initiatief tot een groots benefietconcert, getiteld Free Dancing Bears. Natuurlijk met Cuby + Blizzards. Maar

ook SKIK, Xander de Buisonjé en Marianne Weber kwamen zingen voor de beren. Free Dancing Bears vond uiteindelijk plaats in de Eurohal in Zuidbroek op zondag 27 oktober



2002. Het concert werd een groot succes, ondanks het enorm slechte weer; een heuse storm maakte het de bezoekers niet makkelijk. Op 27 december werd een registratie van het concert op televisie uitgezonden, gekoppeld aan een ledenwervingsactie. Een prachtig project, mogelijk gemaakt door het medeleven van een pure bluesman.



Cuby + Blizzards in Het Berenbos

CUBY + BLIZZARDS

Al in de jaren zestig werd deze legendarische Nederlandse band opgericht. De bandleden



wisselden elkaar in de loop der jaren af, maar Harry Muskee was er altijd bij. Andere klinkende namen die in de band zaten zijn Herman Brood en Eelco Gelling. Bekende albums zijn Groeten uit Grollo en Desolation. De band hield het vanaf midden jaren zeventig lange tijd voor gezien, maar werd in de jaren negentig weer actief. In 2009 werd het album Cats Lost een onverwachte hit.

DE 'BEAR IN MIND' CONFERENTIE EEN BIJZONDERE MIJLPAAL



Toen Bears in Mind (destijds Alertis) 20 jaar bestond vierden we dit op bijzondere wijze. Eind mei 2013 organiseerde Bears in Mind de conferentie 'BEAR in Mind' in Ouwehands Dierenpark Rhenen, een evenement waarbij partners van over de hele wereld hun beerprojecten kwamen presenteren. Van ijsbeer tot lippenbeer, van Albanië tot Pakistan. Een mooie gelegenheid om de kennis en ervaring die in twee decennia van steun door Bears in Mind was opgedaan te delen met andere berenexperts, natuurbeschermers, studenten en natuurlijk beren- en natuurliefhebbers!

De opening van de conferentie stond in het teken van klimaatverandering en de invloed hiervan op diersoorten en hun leefgebied, de beer in het bijzonder. Robert Buchanan van Polar Bears International hield bijvoorbeeld een confronterende presentatie over de impact van de mens op zijn omgeving, en in dit geval de gevolgen op ijsberen en hun leefgebied.

Uit de presentaties kwam ook naar voren dat het gebrek aan kennis van mensen die dichtbij



(of in) het leefgebied van beren wonen vaak schrikbarend groot is. Steeds vaker betreden mensen gebieden waar beren hun voedsel vinden. En dat leidt tot confrontaties, soms zelfs met slechte afloop voor zowel mens als beer. Mensen zien de beer te vaak als een vijand die snel gedood moet worden voordat



Robert Buchanan

hij nog meer slachtoffers maakt. In veel gevallen kunnen conflicten voorkomen worden door mensen meer te leren over beren. Dit blijft een speerpunt van Bears in Mind in de projecten die we steunen.

Onderzoekers uit Pakistan, Roemenië en Noorwegen presenteerden hun resultaten. Collega's uit Albanië, Armenië en Georgië brachten het probleem van 'kooiberen' bij restaurants en benzinstations onder de aandacht. Indringend was het verhaal over hoe de dansbeer problematiek in India succesvol werd aangepakt. En gelukkig was er ook goed nieuws over de harde strijd tegen stroperij in het Russische Verre Oosten. Projectpartners uit Slowakije en Bulgarije beschreven hun ervaringen met beren in grote semi-natuurlijke berenverblijven zoals Het Berenbos.

Het programma was 'Beresterk'. Als slotstuk legden we via Skype live contact met een schoolklas in het stadje Sparta in Illinois, in de Verenigde Staten. De mooie verhalen van de berenexperts gaven de leerlingen en alle opgetrommelde stadsgenoten hoop. Hoop op een leven in harmonie met beren en de natuur.



DE BEER MET HET PRUILLIPJE

Op een warme aprildag wordt Niki verdoofd voor haar onderzoek in de Lingeheuve. Hier gaat een CT scan van haar gemaakt worden. Onderzoek is nodig omdat Niki steeds minder en moeizamer loopt. Het is al bekend dat ze last heeft van haar knieën, maar het recente gebrek aan mobiliteit baart zorgen en vraagt om actie. Niki werkt fantastisch mee en zakt weg in een diepe slaap. Maar dat is waar het goede nieuws ophoudt. De scan laat zien dat haar ruggenwervel in een slechte staat verkeert. Ontbrekende en aan elkaar gegroeide wervels verklaren haar geringe actieradius. Dierenartsen Jan Bos en Fokko Klip weten direct wat dit inhoudt: Niki zal niet meer wakker worden. Deze slijtage is niet alleen ongeneeslijk maar ook zeer pijnlijk en met geen enkele vorm van medicatie te verzachten. In overleg wordt besloten Niki in de quarantaineruimte van Het Berenbos in te laten slapen. Daar zakt ze langzaam en vredig weg in haar laatste droom.



Niki leefde al vanaf 1994 in Het Berenbos, waar ze gelijktijdig met Mascha en Batir terecht kwam. Ze was afkomstig uit een Duitse dierentuin, waar ze op de nominatie stond te worden ingeslapen. Dankzij een fanatieke groep dierenbeschermers is dat er gelukkig niet van gekomen.

Niki was met haar pruillip en lichtblonde vacht een markante verschijning in Het Berenbos. Haar favoriete bezigheid was zonder twijfel eten; ze wist altijd precies waar ze de beste hapjes kon vinden en aarzelde niet daar zelfs om te bedelen. Je kon haar vaak zien zitten bij het hek, wachtend op een frisse appel of een goed stuk vlees. Het voelt niet goed dat een paar dagen voor de start van ons jubileumjaar Niki kwam te overlijden. Maar we putten veel troost uit de gedachte dat ze een prachtig leven heeft gehad en haar een lijdensweg bespaard is gebleven.

RIP Niki 1992 - 2018

BIBI DUMON TAK OVER BEREN



Ik hield van koeien, dus schreef ik over koeien. Ik hield van honden, dus schreef ik over honden. Ik hield van vogels, van paarden, van katten, olifanten, van zo ongeveer alles wat leefde en ik schreef erover, tot ik op een dag het verhaal van een beer las. Een beer die meereisde met Poolse soldaten in de Tweede Wereldoorlog, en... ik schreef er niet over. Nou ja, uiteindelijk wel, maar niet meteen. Zijn verhaal was zo uitzonderlijk dat ik er alle tijd voor wilde nemen. Dit dier zou namelijk geen bladzijde krijgen, geen hoofdstuk, maar een heel boek, helemaal voor zichzelf alleen. Die beer had een naam: Wojtek. Hij leefde van 1941 tot 1963. En om een boek over hem te kunnen schrijven wilde ik niet alleen alles over bruine beren lezen, maar ik wilde ze ook zien, hoe ze bewogen, hoe ze aten, en luierden. En zo kwam ik bij Het Berenbos terecht. Het leukste bos van Nederland.

Ik leerde daar dat beren nooit opgeven ook al zijn de omstandigheden huiveringwekkend. Ik zag beren die waren ontsnapt aan een leven dat voor geen ander dier vol te houden zou

zijn geweest. 'Keihard zijn ze,' hoorde ik de verzorgers zeggen. Hoe kan het, dacht ik toen, dat de hardste dieren, die onder de meest onleefbare omstandigheden kunnen overleven, bekend staan als de knuffeligste op aarde? Wie is er als kind niet in slaap gevallen met een beer in zijn armen?

Beren zijn het zachtst en het hardst van al wat leeft. Die gedachte stemde me triest, en het stemt ons allemaal triest. Tot we dus door de poort van Het Berenbos lopen en met eigen ogen kunnen zien hoe de hardheid uit het leven van de bewoners is verdwenen. Hoe er een soort wasverzachter door hun vacht is heen gehaald, vanbinnen en vanbuiten. Wasverzachter die hen weer laat lopen, laat eten, languit laat luieren. Je zou bijna een gat in het gaas willen knippen om erbij te gaan liggen, maar há, dan vergis je je.

Dat is het mooie aan beren, hoe hard en zacht ze ook zijn, aaibaar zijn ze nooit. Zelfs niet het beroemde beertje van Robijn, zeker weten. Er was maar één uitzondering: Wojtek. De



Foto: Chris van Houts

maskotte van het Poolse leger die in zijn eentje alle teddyberen van de wereld in zich droeg. Tegen hem kon je wél aan kruipen. Maar alleen als je soldaat was, Pools sprak, en een koud biertje voor hem in je hand hield.



WE KUNNEN HELAAS NIET ALLE BEREN HELPEN...25 JAAR BEAR ALERTS

Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen is een prachtige plek waar we enkele getraumatiseerde beren een tweede kans kunnen bieden. Helaas kan Het Berenbos maar een beperkt aantal beren huisvesten, zo'n 12 tot maximaal 14 bruine beren, afhankelijk van de groepssamenstelling en situatie van dat moment. Gelukkig zijn er andere, soortgelijke opvangcentra door heel Europa waar beren uit beroerde situaties kunnen worden opgevangen. Bears in Mind werkt nauw samen met de organisaties achter deze centra, maar ook met dierentuinen en het Europese overkoepelende orgaan voor dierentuinen, EAZA, om zoveel mogelijk beren in nood op te vangen.

De afgelopen 25 jaar zijn er honderden meldingen in onze database Bear Alert www.bearalert.org binnengekomen. Op het moment van schrijven staan er 588 unieke 'alerts' in het systeem. Dat betekent niet dat er 588 beren in nood verkeren, echter er zijn 588 meldingen verwerkt die soms twee of meer beren bevatten, maar in sommige gevallen bleken er ook dubbelingen te zijn.

In 2007 kwam er een melding binnen van twee beren die op een paar vierkante meter illegaal werden gehouden in een hondenkennel bij de stad Rijeka in Kroatië. Bears in Mind ging samen met de Italiaanse dierenarts die de melding maakte op onderzoek uit. De beren waren er slecht aan toe, en toen er eindelijk een plek gevonden was in een opvang in Duitsland, overleed één van de beren. Gelukkig leeft Franzi al sinds 2008 in goede gezondheid in een prachtig bosrijk verblijf.



De laatste melding van twee bruine beren kwam afgelopen week van Colin Bal, de initiatiefnemer van Operation Mackenzie waarmee aandacht gevraagd wordt voor de beren in gevangenschap in Bosnië. Bears in Mind heeft inmiddels contact met de partner in Bosnië die op dit moment een inventarisatie uitvoert van de beren in nood aldaar. Hij heeft bevestigd dat de beren, die nabij een ski resort verblijven, al geregistreerd zijn. Zodra het mogelijk is, zullen de twee beren in beslag genomen worden.



Sinds 1993 hebben naast de 30 beren in Het Berenbos, vele tientallen beren dankzij onze hulp een beter thuis gekregen. Enkele bijzondere momenten uit de recente geschiedenis willen we hier graag delen.



In de zomer van 2009 kregen we een telefoontje dat er twee beren gered moesten worden uit een verlaten dierentuin in Beiroet, Libanon. De lokale NGO wist te vertellen dat Kira en Big Mama al langere tijd verwaarloosd en alleen in de inmiddels gesloten dierentuin verbleven. Het was er zeer heet en er was nauwelijks voedsel en water. De partner van Bears in Mind bezocht de beren dagelijks om ze water en voedsel te geven en zorgde ook dat er geen ongenodigde gasten in de buurt kwamen. Iedereen kon namelijk het terrein



op. Bears in Mind zocht naarstig naar een nieuw thuis voor de beren. Al snel werd een plek gevonden, het opvangcentrum Karacabey in Turkije. Na hard werken van de teams in Libanon, Turkije en Nederland, kwamen Kira

worden. Bears in Mind sprong in de bres en vond binnen een paar weken een permanente plek in een berenopvang net over de grens in Duitsland. Berin Maya verhuisde binnen twee maanden en leeft nog altijd in relatieve vrijheid in een bosrijk verblijf.

en Big Mama eind augustus aan in hun nieuwe thuis.



Begin 2012 kregen we bezoek van medewerkers van onze partner in Litouwen. Ze kwamen Het Berenbos bekijken om de mogelijkheden te onderzoeken voor een soortgelijk project in Litouwen. Daar zaten op dat moment minimaal acht beren illegaal in gevangenschap bij particulieren. De overheid kon geen stappen ondernemen om de beren in beslag te nemen en te herplaatsen, aangezien er geen faciliteiten waren. Dit zien we helaas ook vaak in andere landen in Europa. Eén beer moest echter met spoed herplaatst worden, want de eigenaar was in het ziekenhuis beland en de beer stond op de lijst om afgemaakt te



Op het moment van schrijven werken we aan de inbeslagname en herplaatsing van een 16 maanden oude beer uit Montenegro. In augustus 2017 kwam een melding binnen dat een beertje illegaal gehouden werd door een man die het dier gebruikte om inkomsten te genereren. Hij adverteerde via social media dat mensen op de foto konden met een beer. Het publiek dat hierop af kwam bestond voornamelijk uit jonge mensen die graag 'selfies' maken en op Facebook / Twitter plaatsen. Het afgelopen half jaar heeft Bears in Mind samen met haar partner in Montenegro enorm hard gewerkt om het beertje vrij te krijgen en een nieuw thuis te vinden. Dit is eindelijk gelukt en op dit moment wordt er gewerkt aan de officiële documenten voor het transport.

Helaas komt de hulp niet altijd op tijd. Zo zijn er beren in Italië, Kazachstan, Albanië en Portugal doodgegaan voordat we ze konden redden. Daarnaast zitten er nog steeds beren onder ellendige omstandigheden opgesloten in bijvoorbeeld Rusland, Georgië, Albanië, Koeweit, Wit-Rusland, Azerbeidzjan, Egypte, Oekraïne, Marokko en Tsjechië. Er zijn niet genoeg plekken om ze op te vangen en in vele landen reikt de wet (nog) niet ver genoeg om actie te kunnen ondernemen. Het is frustrerend en triest, maar een reden des te meer om hier dagelijks voor te strijden!

KIES OOK DE BERENBESCHERMERS VAN HET JAAR!

Op vrijdag 22 juni is het dan eindelijk tijd voor de Bears in Mind Award, en ontvangen drie berenbeschermers de 'Golden Bora', een prachtig verguld beeld van de blinde dansbeer Bora. De voormalige Turkse dansberen Fiona, Köröglü en Bora vormden de reden voor de oprichting van Het Berenbos. Een mooi eerbetoon en ook een blijvende herinnering aan het ontstaan van Bears in Mind en Het Berenbos. De Bears in Mind Award is een feestelijke avond waarin de stichting enkele trouwe berenfans in het zonnetje zet.

Gastvrouw tijdens de uitreiking van de prijzen is Bears in Mind ambassadeur Bibi Dumon Tak, en speciale gast is de leukste boswachter van

Nederland, Arjan Postma. Het evenement is mede mogelijk gemaakt door de trotse hoofdsponsor, Themelion BV.



De Bears in Mind Award is een publieksprijs, wat inhoudt dat er gestemd gaat worden door berenfans zoals u! Hieronder vindt u

alle genomineerden. Deze zijn ingedeeld in drie categorieën, te weten: Sponsors, Leden en Giftgevers & Actievoerders. Per categorie kunt u kiezen uit drie kandidaten. Het stemmen is op 23 april begonnen, de dag dat 25 jaar geleden Bears in Mind werd opgericht. Bij elke kandidaat staat een korte toelichting om u te helpen een keuze te maken. De regels voor het stemmen hebben we heel simpel gehouden, zodat het erg makkelijk is om uw stem uit te brengen. Er zijn drie methoden om te stemmen:

- 1) via de website www.BEARSinMIND.org;
- 2) door het versturen van een e-mail bericht naar info@bearsinmind.org;

3) door het versturen van een briefje naar ons postbusnummer.

Stemmen door te bellen is helaas niet mogelijk omdat het voor ons onmogelijk te controleren valt. U mag in elke categorie een stem uitbrengen op uw favoriete berenbeschermers. Per woonadres en e-mail adres mag maar 1 stem worden uitgebracht! Dubbel uitgebrachte stemmen zullen wij niet meetellen. De winnaars worden pas op 22 juni bekend gemaakt.

Doe mee en breng ook uw stem uit! Onder alle inzenders verloten wij 5 verrassingpakketten.

DE KANDIDATEN

SPONSORS

Catharinus van Ledden, Bakkerij 't Haverland

Bakker van Ledden is de bedenker van de Berenbosbol, een initiatief dat begon in 1998, toen de Veenendaalse Krant, de Groep Bakkers Veenendaal en Van Barneveld Verpakkingen de handen ineen sloegen om met de verkoop van Berenbosbollen geld in te zamelen voor Het Berenbos. Vanaf 2013 heeft Catharinus de bol nieuw leven ingeblazen en maakt hij elk Befeest weer geheel belangeloos een grote berg heerlijke 'Berebroodjes'.



Ron en Wilma Termeer, Cardshop

Al vanaf 2010 zijn Ron en Wilma Termeer verantwoordelijk voor de opmaak van de Berekrant.



Dit doen zij tegen een sterk gereduceerd tarief. Daarnaast maken zij wanneer het maar nodig is belangeloos bestanden voor advertenties en ander drukwerk. Ron en Wilma zijn regelmatig te vinden in Het Berenbos, vaak met de kleinkinderen erbij.

Geert Dreschler, MKB Accountants

Ook weer zo'n trouwe sponsor; al sinds 2009 verzorgt MKB Accountants geheel belangeloos



het jaarverslag van Bears in Mind. Dit doen zij omdat het bedrijf graag actief is in de samenleving en allen een binding voelen met de beren in Het Berenbos. Geert Dreschler komt geregeld met zijn kinderen naar de beren kijken.

LEDEN

Mevrouw Eline Vis

Mevrouw Vis is dikwijls in Het Berenbos te zien terwijl ze foto's maakt van de door haar zo geliefde beren. Als sinds lange tijd is zij berenbeschermers en doneert ook regelmatig honing voor de beren. En vanaf dit jaar is zij ook nog eens adoptie-ouder van Keta. Mevrouw Vis ziet in Het Berenbos hoe mens en natuur in harmonie kunnen leven.



Jared Biljard

Toen Jared ontdekte onder welke afschuwelijke omstandigheden de beren in Het Berenbos geleefd hadden, startte hij op 10-jarige leeftijd een actie om zijn eigen kavel te kunnen kopen. Hij weet zelf niet eens meer wat hij allemaal deed; van flessen inzamelen tot verlotingen, alles kwam aan bod. En nadat hij de kavel had gekocht, ging hij direct verder sparen voor de verlenging van de kavel over 7 jaar.



Nelleke Eerens en Harm Gringhuis

Nelleke en Harm zijn al jaren verbonden aan Bears in Mind. Vanaf 2005 zijn zij de adoptie-ouders van Duuk, en toen hij nog leefde ook van zijn broer Diesel. Zij steunen niet alleen de beren, maar bieden mantelzorgers via hun stichting 'De Zilveren Maan' ook de gelegenheid tot rust te komen. Op een prachtig gerenoveerde boerderij in Drenthe kunnen deze mensen dankzij Harm en Nelleke weer helemaal tot rust komen.



GIFTGEVERS & ACTIEVOERDERS

De heer Van Emst

De heer Van Emst is een echte dierenliefhebber die in zijn lange leven op diverse ongelooflijke manieren dieren en mensen in nood heeft geholpen. Zo voerde hij in het communistische Tsjecho-Slowakije de beren die door de politie in een leegstaande kasteelgracht gevangen werden gehouden. Het leverde hem een aantal dagen cel op, maar de beren is hij altijd trouw gebleven.



Erik Eulderink

De heer Eulderink is zeer actief binnen de samenleving om mensen met minder mogelijkheden te helpen. In 2016 besloot hij ineens dat het ook tijd was om de beren in Het Berenbos te steunen. Dat deed hij niet alleen heel enthousiast, maar ook heel consciëntieus. Zijn prangende vragen en directe opmerkingen inspireerden ons om een geheel nieuw giftbeleid op te zetten.



Het peloton van Colin Bal

Colin Bal heeft een sterke band met Bosnië, en in 2017 besloot hij samen met zijn oude peloton een actie op te zetten om de beren in Bosnië te helpen. En dat heeft de hele wereld geweten! Colin en zijn maten bedachten de ene na de andere actie, waaronder een veiling van unieke collector's items zoals een Bears in Mind T-shirt met de handtekening van Dafne Schippers.



ARJEN BRANDON OVER DE SPONSORING



"Themelion is in 2005 gestart als adviesbureau op het gebied van complexe bouwprojecten. Kort na de start besloten wij jaarlijks een budget te reserveren voor goede doelen. Dan zoek je natuurlijk naar doelen die bij je passen. Hoewel we in bouwprojecten steeds meer aandacht besteden aan duurzaamheid, blijft de

wereldwijde toename van bebouwing ten koste gaan van de natuurlijke leefomgeving van veel diersoorten. Daarom willen wij graag een doel steunen dat werk maakt van de bescherming van dieren. In eerste instantie raakten we daarover in gesprek met een grote internationale organisatie. Dat liep op niets uit, omdat we de aanpak

erg formeel vonden en ook niet het idee hadden dat onze bijdrage een verschil zou maken. Door een bezoek aan Het Berenbos kwamen we in contact met Alertis. We herkenden ons meteen in de doelgerichte en transparante aanpak. Hier heb je als donateur klein of groot echt het gevoel dat je een verschil maakt. Inmiddels steunen we

de beren al meer dan tien jaar en daarom vroegen we Bears in Mind of we voor de komende vijf jaar de samenwerking konden uitbouwen. Daarop kwamen zij met een idee waar wij meteen enthousiast over waren. Zo werd Themelion de trotse hoofdsponsor van de Bears in Mind Award!"

ALLE BEREN ZIJN WEER ACTIEF!

De winter was bijzonder mild totdat de maand februari begon, en het een paar weken even echt winter was. Gek genoeg lieten juist in die koude dagen enkele beren al hun koppie zien. Zo waren Duuk en Igor tot groot genoegen van Pesho regelmatig in het bos te vinden. Met name Igor vond het prima om lekker met Pesho te spelen. Maart was nogal wisselvallig, en het duurde even voordat alle beren gespot waren. Eind maart liet Niki zich als laatste zien. Op pagina 7 staat een eerbetoon aan Niki, die helaas op 18 april is overleden.



Pesho en Igor

Op onze Facebookpagina vindt u regelmatig foto's en filmpjes van de beren in Het Berenbos.



Duuk



keta



Niki



Tory en wolke

ADOPTIE NIEUWS

Igor is zonder twijfel de beer die het makkelijkst is te herkennen, dankzij zijn mooie witte kraag. Veel jonge beren hebben zo'n kraag, maar verliezen deze als ze groter worden. Bij Igor is de witte kraag gebleven, een mooi contrast met zijn donkerbruine



vacht. Igor is het kleinste mannetje in Het Berenbos, maar dat betekent niet dat hij de grote kerels uit de weg gaat. Integendeel, hij is dol op spelen, wat hij met bijna alle andere mannetjes erg graag doet. Alleen Mincho is nog geen speelkameraadje van Igor, maar dat gaat in de toekomst vast veranderen. Het is erg mooi om Igor met bijvoorbeeld Pesho te zien spelen, ze zijn dan allebei dolenthousiast en het verschil in grootte valt totaal weg. In 2007 kwam Igor samen met Duuk en Diesel naar Het Berenbos, en hij is dan ook zeer gehecht aan Duuk. Na het overlijden van Diesel in 2015 week Igor bijna niet van de zijde van Duuk, maar inmiddels is hij ook vaak alleen aan de wandel in Het Berenbos. Ook dit jaar is Igor weer geadopteerd door een anonieme berenbeschermster.



De volgende adoptie betreft Dadon, zonder uitzondering de liefste en meest speelse beer van Het Berenbos. Gezien zijn verleden

is het ongelooflijk dat deze beer zo kan genieten van zijn leven in Het Berenbos. In een Russisch theater moest hij onder andere dansen en rondjes rijden op een fiets. Tevens werd hij veel gebruikt als mascotte voor bijvoorbeeld promoties. Zo zijn er bizarre foto's van Dadon in het nieuwe T-shirt van de lokale wielrenclub. Toen hij uiteindelijk zijn verzorger aanviel en doodde, werd er voor zijn leven gevreesd. Gelukkig kon hij naar Het Berenbos komen. Dadon illustreert hoe zeer beren in staat zijn hun trauma's te overwinnen. Geregeld zit hij lekker in de zon tegen een boom aan te glimlachen. Dadon kan met alle beren kan opschieten, is dol op spelen (vooral met Björna en Igor), en zal conflicten altijd uit de weg gaan. Deze zachttaardige beer is geadopteerd door Willeke Timmerman.

Wij danken alle adoptie-ouders voor hun steun!

Winkeltje

Wilt u een Maleise beer adopteren?

Ga dan naar www.BEARSinMIND.org of stuur een bericht naar info@bearsinmind.org

NEW

Ansichtkaarten

Set van 10 stuks
inclusief enveloppen

€ 6,95



Steun de beren door artikelen van Bears in Mind te bestellen. De opbrengst komt geheel ten goede aan projecten voor de bescherming van de beer in het wild en hulp aan de beer in nood. Ook leuk om cadeau te doen! Je kunt al deze artikelen ook bestellen via de webshop op www.BEARSinMIND.org.

BESTELBON

Ja, ik steun de beren en wil graag de volgende artikelen bestellen.



| PRODUCT | MAAT | AANTAL | KLEUR | PRIJS P.ST. | BEDRAG |
|---|------|--------|-------|-------------|--------|
| Verjaardagskalender | | | | € 4,95 | |
| Dopper drinkfles + jute draagtas | | | | € 25,00 | |
| Zilvertinnen berenlepel (lepel 1, 2, 3, 4, 5 of 6) | | | | € 9,95 | |
| Geschenkverpakking berenlepels 1 set | | | | € 49,75 | |
| Zilvertinnen berenhanger (hanger 1 of 2) | | | | € 4,95 | |
| India T-shirt donkerblauw S en M | | | | € 7,50 | |
| Dopper drinkfles | | | | € 15,95 | |
| Postzegels Jubileum (vel 10 stuks) | | | | € 12,50 | |
| Jute draagtas | | | | € 11,95 | |
| Wolvenkop ketting (verzilverd) | | | | € 25,00 | |
| Berenkop ketting (verzilverd) | | | | € 30,00 | |
| Tinnen beeldjes (Bora / Koröglü / Fiona) | | | | € 49,50 | |
| Magneten (Björna, Dadon, Duuk, Igor, Keta, Maria, Mascha, Mincho, Niki, Pesho, Tory of Wolke) | | | | € 3,00 | |
| ECO T-shirt (wit of blauw) Dames S, M, L / Heren M, L, XL | | | | € 15,00 | |
| ECO T-shirt met BIM logo (alleen in wit) Dames S, M, L / Heren M, L, XL | | | | € 15,00 | |
| Ansichtkaarten, set 10 stuks + enveloppen | | | | € 6,95 | |
| Ketting met pootafdruk (wolf of lynx) | | | | € 15,00 | |

De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 3,95. Verzending binnen Europa kost € 11,- en voor overige landen betaalt u € 18,- aan verzendkosten.

Totaal bedrag (inclusief verzendkosten)

Enmalige machtiging

SEPA

Naam: Bears in Mind
Adres: Postbus 9
Postcode: 3910 AA
Woonplaats: Rhenen
Land: Nederland
Incassant ID: NL71ZZZ411861020000
Kenmerk machtiging: Bestelling Berekrant 97



Stichting voor beren

Naam: de heer/mevrouw
Adres:
Postcode/Plaats:
E-mail:
Telefoon:
IBAN nummer: Datum:

Handtekening:

Vul de Bestelbon in en stuur deze naar Bears in Mind,
Postbus 9, 3910 AA Rhenen.

Magneten



Maria



Dadon



Björna



Duuk



Wolke



Keta



Mincho



Pesho



Tory



Igor



Niki



Mascha

Sieraden



Berenkop



Wolvenkop



Beer



Wolf



Lynx

Zilvertinnen theelepels met beer



Lepel 1



Lepel 2



Lepel 3



Lepel 4



Lepel 5



Lepel 6

Zilvertinnen berenhangers



Hanger 1



Hanger 2

Postzegels



ECO T-shirts



Wit of lichtblauw

Keuze uit 2 opdrukken: het logo van Bears in Mind en een origineel ontwerp van Lucien de Groot met de tekst: What's good for bears is good for people.

Dames S, M, L
Heren M, L, XL



Wit

VAN HET BESTUUR

Ton Dorresteyn, voorzitter

“Natuurlijk kende ik Alertis, nu Bears in Mind, al vele jaren maar ik was toch wat verbouwereerd toen ik in 2009 werd gevraagd om voorzitter van deze stichting te worden. Er zijn van die (natuurbeschermings)organisaties waar je direct sympathie voor voelt en ook al had ik me voorgenomen om na vele drukke jaren in Blijdorp “het even wat kalmer aan te doen”, was hier alleen maar ja op te zeggen. Bears in Mind was en is zo'n relatief kleine organisatie die zich met relatief beperkte financiële middelen maar veel kennis en enthousiasme inzet voor de bescherming van een bepaalde diengroep en hun leefomgeving. Door projecten voor de bescherming van beren in hun natuurlijke leefgebieden te ondersteunen maar zeker ook door beren uit afschuwelijke omstandigheden weg te halen en hen een beter leven te geven in bijvoorbeeld Het Berenbos in Ouweland. Dat hebben we van het begin af aan gedaan en dat doen we met veel succes nog steeds. En dat gaf en geeft voldoening.



Bij een ieder die zich inzet voor het werk van Bears in Mind, op welke manier dan ook. Dat doen we met uw steun en daar zijn wij, maar vooral de beren u dankbaar voor.”



Robin de Lange, secretaris

“De afgelopen veertien jaar heb ik als directeur van Ouwelands Dierenpark en bestuurslid van Bears in Mind mijn steentje kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de stichting. Met de middelen die beschikbaar zijn is veel bereikt. Een bijzonder moment was de aankomst van de beren uit Bulgarije enkele jaren geleden. Deze beren zaten jarenlang opgesloten in een kleine betonnen bak en kregen eindelijk weer de ruimte in het Berenbos. Helaas zijn de problemen met beren nog steeds groot en is er veel werk te doen. Dat kunnen wij niet zonder de steun van u. We hopen dan ook dat we op u kunnen blijven rekenen.”



Doneer voor de Beer

Beregulle gevers!

Bears in Mind ontvangt geen subsidies en is financieel volledig afhankelijk van berenbeschermers, giftgevers, sponsors, en dergelijke. Een greep uit de vele gulle gevers:

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Eva Kuijt | Utrecht |
| M. Goettsch | Heinoord |
| I. Buijs-van de Star | Vlaardingen |
| Niels en Suzanne Versteegh | Tiel |
| P. den Heijer | Den Haag |
| L.A. Wils | Utrecht |
| H.S. Joosten-Mogendorff | Soest |
| L.M. Oostra-van Luit | Wijk bij Duurstede |
| Elke Vandebroecke | België |
| C.J.M. van Engelen-Westland | Lexmond |
| J.C. Kok | Willemstad |

Natuurlijk danken wij ook alle overige begunstigers!

BEREN ALS ERFGENAAM

Weet u dat u Bears in Mind kunt opnemen in uw testament? Als u overweegt (een deel van) uw erfenis ten goede te laten komen aan de beren, dan kunt u Bears in Mind benoemen tot (mede-) erfgenaam!

Kijk voor meer informatie op:

www.bearsinmind.org/Steun-ons/Beren-als-erfgenaam of bel 0317 650220

OOK EEN STUKJE BERENBOS?

Wat is er nou mooier dan symbolisch eigenaar worden van een mooi stukje Berenbos en hiermee de beren in nood helpen. Het Berenbos is opgedeeld in ruim 2000 kavels van ±10 m². Voor € 525,- bent u voor 7 jaar lang 'kaveleigenaar'. U krijgt jaarlijks twee entreekaarten voor Ouwelands Dierenpark en Het Berenbos en natuurlijk een uitnodiging voor het jaarlijkse 'Berefeest'! Op de borden bij de ingang van Het Berenbos plaatsen wij de door u aangeleverde tekst achter uw kavelnummer.

Kijk voor meer informatie op:

www.bearsinmind.org/Steun-ons/een-stuk-berenbos-kopen of bel 0317 650220



NL 26 TRIO 025.46.92.664

BEARS in MIND

BEARS IN MIND
Rhenen

Bon voor een beregoed gebaar!

BEARS in MIND

Berenbeschermmer

Ja, ik word tot wederopzegging berenbeschermmer voor:

€ 25,00 € 30,00 € 35,00 € per jaar

€ 3,00 € 5,00 € 7,50 € per maand

Vanaf € 25,00 per jaar of € 3,00 per maand heeft u de volgende opties:

Ik ontvang de Berekrant graag per post per mail niet

Ik stel wel / geen prijs op een uitnodiging voor het jaarlijkse Berefeest.

Ja, ik help de beren met een eenmalige gift van € 7,50 € 12,50 € 25,00 €.....



Dit is een SEPA machtiging. Ik machtig Bears in Mind het ingevulde bedrag af te schrijven van mijn bankrekening.

Naam: Bears in Mind
Adres: Postbus 9
Postcode: 3910 AA
Woonplaats: Rhenen
Land: Nederland
Incassant ID: NL71ZZZ411861020000
Kenmerk machtiging: Donatie Berekrant 97



Naam: de heer/mevrouw

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoon:

E-mail:

IBANnummer:

Datum:

Handtekening:

U kunt deze bon sturen naar: Postbus 9, 3910 AA Rhenen
of info@bearsinmind.org

Colofon

Aan deze krant werkten mee: Koen Cuyten, Bert de Smidt, Annemarie Weegenaar

Eindredactie: Bert de Smidt en Annemarie Weegenaar

Opmaak: Wilma Termeer (CardShop.nu, Tiel)

Druk: DKZET Offsetrotatie

Voor vragen, opmerkingen, tekeningen of brieven: Bears in Mind, Postbus 9, 3910 AA Rhenen, tel.: (0317) 650220, info@bearsinmind.org

Meer informatie: www.bearsinmind.org
www.largebearenclosures.com en
www.bearalert.org

IBAN: NL 26 TRIO 025.46.92.664